

Op 14 februari viert onze samenleving de liefde. Waarom zou de Kerk daar geen kansen in zien en de schijnwerper zetten op de liefde tussen mensen? Paus Franciscus nodigt er ons in de exhortatie *Amoris Laetitia* of *De vreugde van de liefde* toe uit:

Alle pastorale initiatieven die koppels willen helpen om te groeien in liefde en om het Evangelie te beleven in het gezin, zijn van onschatbare waarde om hun kinderen voor te bereiden op een toekomstig huwelijksleven. Men mag ook de pastorale waarde van religieuze volkstradities niet onderschatten. Ik denk bijvoorbeeld aan Valentijnsdag. Het vieren van deze dag wordt in bepaalde landen echter louter aangegrepen door commerciële belangen dan door de creativiteit van pastores. (208)

Ook in de beleidsbrief van bisschop Lode lezen we pleidooi voor vernieuwende en laagdrempelige evangelisatieprojecten, zoals aandacht voor koppels met Sint-Valentijn · Anders. Laten we dus in onze geloofsgemeenschappen samen de liefde vieren, al is het met een klein en eenvoudig initiatief!

Wij willen hierbij helpen. In deze bundel zitten 10 fiches met een aantal uitgewerkte werkvormen. Ze kunnen inspiratie geven om een activiteit rond 14 februari te organiseren. We hopen dat velen hiermee creatief aan de slag gaan!

We zouden het waarderen als je ons op de hoogte zou brengen van de activiteit die je organiseert. Op die manier kunnen we dan kort voor 14 februari een overzicht publiceren. Bovendien mag je ons steeds feedback bezorgen. Het kan ons nieuwe ideeën bijbrengen, of inzichten om de huidige fiches te herwerken. Bij vragen mag je ons natuurlijk ook steeds contacteren (via severine.verhulst@bisdombrugge.be).

Alvast veel dank voor je enthousiasme! We wensen je een mooie en deugddoende activiteit rond 14 februari toe.

Hemelhoog is Zijn liefde, tot aan de hemel reikt Zijn trouw.

Namens de werkgroep 14.02 · Sint-Valentijn · Anders,
Virginie Carlassara, educatief medewerker CCV bisdom Brugge
Severine Verhulst, stafmedewerker jongeren- en gezinsspastoraal
Nathalie Verstraete, bisschoppelijk gedelegeerde voor jongeren-, roepingen- en gezinsspastoraal

Voorafgaande aandachtspunten

- Maak jullie initiatief altijd goed op tijd bekend!
Je kan daarvoor de affiche of het affichebeeld gebruiken dat je kan bestellen bij Severine Verhulst (severine.verhulst@bisdombrugge.be).
- Denk ook vooraf na over de eventuele kostprijs van de activiteit. De meeste activiteiten kan je gratis aanbieden, voor anderen kan je een (vrije) bijdrage vragen.
- De organisatie van zo'n activiteit wordt het best geleid wordt door een ad hoc-werkgroep. Deze mensen zorgen voor de uitwerking van de activiteit, zoeken de beste locatie uit, zorgen voor het klaarzetten en de opkuis, enz. .
- Het is ook goed om iemand te zoeken die foto's van de activiteit neemt. Een activiteitenverslag in Kerk&Leven of op de website van de federatie/pastorale eenheid is altijd leuk. Stuur dit gerust ook door naar severine.verhulst@bisdombrugge.be .

Overzicht fiches

Fiche 1	Valentijnsviering (eventueel met gemeenschaps catechese)
Fiche 2	Valentijnsetentje
Fiche 3	Filmavond "Another year"
Fiche 4	Getuigenis - panelgesprek
Fiche 5	Quizavond
Fiche 6	Koken met liefde
Fiche 7	Bezoek aan jubilarissen
Fiche 8	Contemplatieve dialoog
Fiche 9	Family time, een Bijbelse bezinningstocht voor het gezin over tijd
Fiche 10	Gebedsmoment

Het leven van Sint Valentijn

We vinden het belangrijk om ook wat informatie mee te geven over het leven van de patroonheilige van de geliefden. Als je wat opzoekwerk doet, dan merk je snel dat er heel wat legenden over deze heilige zijn. We kozen ervoor om in deze bundel een artikel op te nemen dat in 2018 op Kerknet verscheen.

Valentijn

Wie was eigenlijk de patroonheilige van geliefden?

14 februari is Valentijnsdag. De feestdag van alle geliefden, én van een christelijke martelaar die precies 1.750 jaar geleden werd onthoofd.

'Het is ingewikkeld.' De standaardzin om op Facebook een heikele relatiestatus te benoemen, geldt evengoed voor de patroonheilige van geliefden: Sint-Valentijn, de meest gecommmercialiseerde heilige uit de geschiedenis.



Valentinus verwijst naar bisschop Valentinus van Terni, een stad tussen Rome en Perugia.

Hij stierf rond het jaar 268, precies 1.750 jaar geleden. Op 14 februari van dat jaar werd hij onthoofd omwille van zijn christelijk geloof, later werd hij heiligverklaard. Zijn relieken bevinden zich nog steeds in de Sint-Valentinusbasiliek in Terni.

Lange tijd was er verwarring rond een Romeinse priester, ook Valentinus genaamd, die rond dezelfde tijd was gestorven.

Steeds meer wordt echter geloofd dat het om één en dezelfde persoon gaat.

Wat hij met de liefde en met verliefden te maken heeft? Daarover zijn historici het niet eens. De meest verspreide verklaring is dat de bisschop soldaten en hun geliefde in de echt verbond, ook al was dat verboden door keizer Claudius II. Die belegde nogal eens een veldslag en verkoos ongehuwde soldaten die gefocust waren op de strijd en niet op de liefde.

Valentinus zou tientallen soldaten hebben getrouwd en bekocht dat met zijn leven.

Claudius II zwoer namelijk bij de Romeinse goden en had geen hoge dunk van de God van de christenen. In het oude Rome was 14 februari overigens de dag van Juno, patrones van vrouwen en het huwelijk.

Volgens de legende genas Valentinus de dochter van een cipier van blindheid, waarna tientallen zich bekeerden tot het christendom.

Bron:

<https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/artikel/valentijn-wie-was-eigenlijk-de-patroonheilige-van-geliefden>