

## God zegene en beware jou!

Denk jij soms nog terug aan die dag dat je kindje gedoopt werd? En herinner jij nog hoe je kindje in het begin van de doopviering een kruisje kreeg op het voorhoofd?

Het kruisteken is het teken van de vrienden van Jezus.

Als wij een kruisteken maken, tonen wij dat wij verbonden zijn met Jezus en met elkaar.

Hierbij vind je enkele tips om samen met je kindje gelovig op weg te gaan.



Ik geef mijn twee kinderen altijd een kruisje voor het slapengaan.

"God zegene en beware jou", zeg ik dan.

Zo druk ik uit dat ik veel van hen hou en dat ik vertrouw op Gods goedheid en bescherming.

Mama van Arne en Janne

*Sander en Simon zijn drie en vier. Ze hebben pas mogen meemaken hoe hun zusje gedoopt werd. Zaterdag besloot ik met hen een kruisje te knutselen om op hun kamers te hangen. We maakten drie wondermooie kruisjes. Ondertussen ging Simon wel 5 keer aan zijn baby-zusje vragen of ze de kleur van het kruisje voor haar kamer mooi vond en of het zo goed was, ... . Fantastisch toch!*

*Papa van Sander, Simon en Saar*

Jasper was aan het spelen met lego. "Wat moet ik maken?", vroeg hij telkens weer. Hij had al een huis en een toren gebouwd. "Wat nu?" vroeg hij.

"Misschien kunnen we samen een kruisje maken met legoblokken", zei ik. We maakten samen een kruisje en ik vertelde over zijn doopviering. Natuurlijk wilde hij toen ook de foto's zien. Het werd een fijne middag.

Mama van Jasper



"Wat is dat?", vroeg Anna, die net drie geworden is. Ze wees naar een kruis op de muur van een parochiezaaltje in onze straat. "Dat is een kruis", zei ik. Nu zoeken we overal naar kruisjes. Als ik nog ergens een kruisje ontdek, vraag ik altijd ... : "heb jij nog een kruisje gezien" en dan begint ze ijverig rond te kijken. Zo vinden we overal 'kruisjes', tekens die verwijzen naar ons geloof.

De fiere papa van Anna

God,  
zo klein, zo weerloos,  
is het mooie wonder  
dat wij welkom mochten heten.  
Als ik kijk naar zoveel kwetsbaarheid  
word ik geroepen  
om lief te hebben en te verzorgen,  
om te behoeden en te beschermen.

Maar ook ik, God,  
ben slechts een kleine mens, vol tekorten en onzekerheden.  
Ik wil Je dan ook vragen: wil ons allen steunen,  
wil ons hele gezin zegenen en bewaren.

