

Visietekst InVorm@17

je laten vormen

om:

God op het spoor te komen, een persoonlijke relatie met God te ontwikkelen
God je handen, voeten, hoofd en vooral je hart te leren geven
ten dienste van anderen je talenten te leren inzetten
te leren leven als jonge christen, Jezus achterna
te leren kijken naar Jezus, hoe Hij leefde in zijn tijd, zo proberen wij te leven in onze tijd
kritisch te lezen in de Bijbel, zowel oud als nieuw testament, gekende en minder gekende verhalen
de bijbel op ons leven te leren leggen en echt de Bijbel te beleven
te leren bidden (bij de maaltijd, in een stiltemoment, in groep...), danken, vragen, smeken
en gebed als een meerwaarde te ervaren
samen te vieren rond de tafel van de Heer, eucharistie op zondag en liefst elke week
je handen uit de mouwen te steken en zelf een eigen engagement op te nemen
zelf verkondiger te worden en bezinningsmomenten te houden bv. in de jeugdbeweging
de Geest van God in jou te laten werken

daarvoor:

groep vormen met andere invormers, leeftijdsgenoten, enkele vaste begeleiders en vertrouwenspersonen
vanuit eigen authenticiteit en respect voor de anderen in dialoog treden
zich openstellen voor de diversiteit in de groep, voor mensen met een ander geloof of levensbeschouwing
groep en gemeenschap vormen rond Jezus Christus doorheen het hele kerkelijk jaar
kerk vormen samen met ouders, familie, geloofs-, gebeds- en tochtgenoten, met IJD-deelnemers
samen op weg gaan, samen groeien in geloof en een eigen identiteit opbouwen, ook voor de begeleiders
is dit een weg van vorming

ontmoeten van mensen uit levende geloofsgemeenschappen voor wie Jezus Christus centraal staat: o.a.
abdij, Arkgemeenschap, Egidius, kansarmoedeprojecten, Sint-Michielsbeweging
authentieke getuigenissen beluisteren en leren proeven en smaken wat anderen inspireert
thuiskomen in de verhalen van de Bijbel

bij het kiezen voor Invorm is het uitspreken van persoonlijk engagement zeer belangrijk,
het doet deugd dat andere invorm-groepen meevieren in de engagementsviering en op de dag van het
vormsel, deze vieringen zijn persoonlijk, in samenwerking tussen jongeren en begeleiders en inspirerend
voor al wie meeviert

vormsel is een initiatie-sacrament, geen einddoel, aansluiten bij een levende parochiegemeenschap met
oog op toekomstig leven als jonge christen is fundamenteel

om uiteindelijk te leren en durven kiezen voor wat echt belangrijk is in je leven, om te leren
onderscheiden waar het echt op aan komt, Invorm biedt een goed en veilig kader om dit met anderen te
delen

om diep-gelukkige mensen te worden en nu al te mogen "leven in overvloed"