

Beste,

September is weer aangebroken, het nieuwe werkjaar lonkt! Dit werkjaar staat volledig in het teken van het jaarthema "Bidden met het Onzevader". Vanaf de Advent krijgen we in Vlaanderen en Nederland een nieuwe versie van het Onzevader aangereikt. Vanuit het CCV en de diocesane werkgroepen verbreden we dit jaarthema tot bidden, elkaar gelovig ontmoeten. In deze editie van de nieuwsbrief vindt u alvast wat extra materiaal om in uw catechese momenten mee te nemen.

Veel plezier met onze catechese nieuwsbrief en hopelijk tot op Geestig!

	<p>Geestig, onze inspiratie dag voor de catechisten nadert met rasse schreden! U kan op 1 oktober op elk moment aansluiten bij de doorlopende of vaste werkwinkels en het afsluitend moment, doorlopend van 10 tot 15u30.</p> <p>Het programma is zo opgebouwd dat er een aantal werkwinkels in parallel plaatsvinden. Plan uw dag door uw werkwinkels uit te kiezen uit het volledige programma van Geestig.</p> <p>Schrijf u vandaag nog in!</p>
	<p>Bidden met het Onzevader Op de website vindt u een uitgewerkte vormselbeurt waarbij u samen met uw vormelingen een gebedsviering voorbereidt.</p> <p>Er wordt stilgestaan bij hun godsbeeld en enkele mogelijke gebedshoudingen.</p> <p>Deze vormselbeurt sluit aan bij het jaarthema "Bidden met het Onzevader". U kan deze werkwinkel volgen op Geestig.</p> <p>Op de vormselpagina vindt u ook de nieuwe visietekst van catechese van de weg met een aantal voorbeelden van mogelijke activiteiten.</p>
	<p>Let it shine! ... samen met andere vormelingen een zalige avond beleven ... klinkt als muziek in de oren ... zien, horen, voelen en proeven wat christen zijn kan betekenen ... volop ambiance ... waar stilte een plaats krijgt ... zoektocht naar de Heilige Geest</p> <p>Kortom een unieke ervaring voor elke kandidaat-vormeling en hun catechisten. Speciaal voor de catechisten bieden we ook een 'voorprogramma' en een nawerking aan. Een voorbereidende catechesebeurt en een vormselwake worden uitgewerkt en vormen een geheel met de spetterende muzikale avond.</p> <p>Kijk voor een datum bij u in de buurt op catechesebrugge.be. Inschrijven kan vanaf Geestig.</p>



Vormsel en 1^e communietocht

Dit werkjaar lanceren we de vormsel en 1^e communietocht, materiaal dat ontwikkeld werd door CCV bisdom Gent en de inspectie & begeleiding godsdienst en schoolpastoraal. Deze tochten laten u kennis maken met het kerkgebouw. Ouders en kinderen houden halt bij enkele bijzondere plaatsen (bv. doopvont, altaar, lezenaar...). Daar krijgen ze een inhoudelijke duiding op een speelse manier.

Deze tochten worden voorgesteld op [Geestig](#). Ze zullen deel uitmaken van de uitleendienst van CCV gezinspastoraal vanaf januari.



Family time

De tocht Family Time is een parcours voor jong en oud langs de zeven dagen van het eerste scheppingsverhaal. Elke dag gaat over de plaats die tijd inneemt in ons leven. Elke halte belicht een ander aspect van tijd: een tijd om te geven, een tijd om te kiezen, een tijd om te groeien, een tijd om te stralen, een tijd om in actie te komen, een tijd om lief te hebben, een tijd om samen te zijn.

Family time is een tocht uitgewerkt door gezinspastoraal en is in eerste instantie opgezet voor gezinnen in de brede zin van het woord, maar kan ook gedaan worden in een andere samenstelling. We denken bijvoorbeeld aan een catechesegroepje met een catechist, een gezinsgroep of een groepje volwassenen.

U kan met deze tocht kennis maken op [Geestig](#) of hem ontlene via CCV gezinspastoraal. Meer info via gezinspastoraal.brugge@ccv.be